

# Kunst- werken

Landschapskunst is kunst die je mag aanraken. Kunst waar je in kan lopen, spelen en zitten. Het is kunst die je kunt beleven.

De grenzen tussen landschap en architectuur worden opgeheven. In Flevoland zijn vijf van de weinige echte Land Art projecten van Nederland te vinden. In Zuidelijk Flevoland ligt tussen de rechthoekige landbouwkavels een zee verborgen. Als een directe verwijzing naar de drooggelegde zee, laat kunstenaar Piet Slegers de aarde als golven opstuwen. Door de 'Aardzee' lopen stroken en lijnen die zijn bedekt met grijsblauwe schelpen, als verwijzing naar de lucht en het water.



Landschapskunst in Flevoland

Han Lörzingt



De aardzee

Foto: collectie Nieuw land, Lelystad

De jonge stad Almere heeft geen oude kerken, maar wel een enorme kathedraal. Deze is niet van steen, maar van bomen gemaakt.

De 178 Italiaanse populieren zijn geplant in de vorm van een kathedraal. Ondertussen zijn de bomen uitgegroeid tot een 'echte' kathedraal op ware grootte. De keuze voor Italiaanse populieren is perfect, want als je aan de voet van het gebouw staat zie je met een beetje fantasie een écht gotisch bouwwerk voor je.

Nadat de kerk zijn hoogste punt heeft bereikt zal het 'gebouw' weer op natuurlijke wijze afsterven en verworden tot een ruïne.



De groene kathedraal

Foto: biofaan