

**Boerderijpad 3.1km**  
**Honden aan de lijn**  
**geschikt voor Nordic Walking**

**Introductie**

't Is bijna niet te geloven, maar dit door weidsheid omringde wandelpad ligt binnen de bebouwde kom van Emmeloord. Ook in een ander opzicht is het Boerderijpad bijzonder: het leidt ondermeer langs de gewassen en gebouwen van 'de Boerderij', de zorgboerderij, die werk biedt aan ca. veertig volwassenen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem. Zij hopen met enige trots dat u zult genieten van de mooie landerijen die zij met veel inzet onderhouden. En waarvan zij de opbrengst zelf verkopen in de bijbehorende boerderijwinkel. Het Boerderijpad kenmerkt zich dan ook door bedrijvigheid en afwisseling en is voor kinderen bovendien leerzaam!

Groeizaam  
Pilotenweg 7a  
8303EG Emmeloord

U kunt parkeren op het erf bij de winkel.

Het mooie huis aan het begin van het erf hoort niet bij de zorgboerderij. Het herbergt een woonvorm van zorginstelling triAde. Enkele van de mensen die er wonen, werken overigens wel op de zorgboerderij.

**Route**

Direct aan het begin van het Boerderijpad wordt duidelijk wat de functie van de zorgboerderij is. Doordeweeks ontmoet u daar op het erf of in de winkel namelijk de medewerkers. Het mooie huis aan het begin van het erf hoort niet bij de zorgboerderij. Het herbergt een woonvorm van zorginstelling triAde. Enkele van de mensen die er wonen, werken overigens wel op de zorgboerderij.



'De Boerderij' heeft een koude kas, een moestuin, akkers, schuren en een winkel waar de producten uit kas, tuin, schuur en van het land worden verkocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om allerlei groenten zoals peultjes, uien, wortelen, boontjes, asperges, aardappelen, slasoorten, raapstelen, pompoenen, tomaten en komkommers. Afhankelijk van het seizoen kunt u tijdens uw wandeling genieten van hoe deze rijkdom groeit en bloeit. En natuurlijk hoe het door de medewerkers wordt onderhouden.

Achter 'de Boerderij' ziet u een singel gemaakt van door de medewerkers gevlochten wilgentenen. De singel groeit gestaag; de langs het pad voorkomende wilgen worden jaarlijks geknot en de tenen worden jaar na jaar in de singel verwerkt. Zo heeft 'afval' een prachtige functie; weggooien is zonde!

Nadat u het erf heeft verlaten, loopt u langs een sloot die in het voorjaar rijkelijk wordt gesierd door 'Hollandse kant' oftewel fluitenkruid. Aan de andere kant treft u (in ieder geval van april tot november) bloemen en groenten aan in de pluk- en moestuin. En niet te vergeten molentjes of vogelverschrikkers om de lekkernijen voor de vogels wat minder aantrekkelijk te maken. De groenten worden voor u van het land gehaald en zijn te koop in de boerderijwinkel. De bloemen mag u zelf plukken tegen een kleine vergoeding. Zowel de winkel als de pluktuin komt u tijdens de wandeling overigens aan het eind nogmaals tegen. Even wachten met het samenstellen van uw boeket dus, maar u gewoon vergapen aan al het moois en pas op de terugweg plukken!

Loopt u verder door naar achteren, loopt u langs de composthoop met groenteafval (ja, weggooien is zonde...), dat in de herfst over het land wordt uitgereden. Vervolgens gaat u linksaf het betonpad op, waar u langs een kavel van het akkerbouwbedrijf PTC+ (de voormalige Landbouw Praktijkschool) loopt. Suikerbieten, aardappelen, uien en tarwe; het bouwplan is traditioneel. Dit gedeelte van de wandeling kenmerkt zich door openheid. Lekker uitwaaien. En wellicht ziet u er bovendien één van de tien hazen voor wie het goed toeven is tussen deze gewassen.

Vervolgens loopt u in de beschutting van Emmeloord langs huizen en tuinen. Na twee maal rechtsaf te zijn gegaan, loopt u weer over een akker en daarna langs de rand van een sloot. U steekt een dam over en ziet (en hoort!) dan aan uw linkerhand (de bijen van) een bijenstal. Angst is niet nodig, verzekeren de medewerkers van de zorgboerderij!

Nadat u een houten bruggetje bent overgestoken, loopt u tussen schapen (en als u geluk heeft lammetjes) en volkstuintjes door. Bijna altijd is daar wel iemand aan het werk om desgewenst een praatje mee aan te knopen. En leuk, de tuintjes bieden een puzzeltje: 'Welk plantje zou dát zijn?'

Verderop loopt u langs de akkers van de zorgboerderij. Er wordt ecologisch geteeld, met alle prachtige gewassen van dien: luzerne, pompoenen of winterpeen bijvoorbeeld. En grote kans dat u er de medewerkers aan het werk zult zien. Velen van hen zullen u trouwens, vaak met enige trots, graag te woord staan en eventuele vragen beantwoorden.

### **Deelnemers**

De stichting 'de Boerderij' in Emmeloord is in 1997 opgericht op initiatief van drie ouderparen met kinderen met een verstandelijke beperking. Bestuurslid Hilda de Boer: 'Met als gedachte dat het te gek voor woorden was dat er nergens in de Noordoostpolder een boerderij was waar mensen met een beperking een dagbesteding konden vinden. Juist omdat de mensen hier vaak van huis uit gewend zijn op een boerderij bezig te zijn, of in ieder geval buiten te zijn.'

Langzamerhand werd de zorgboerderij een feit. Allereerst werd een plek gevonden: het voormalige bedrijf van de Landbouw Praktijkschool (tegenwoordig PTC+). Hilda: 'En we vonden de Rabobank als grote sponsor. Van Cebeco (Rotterdam) kregen we een kas. En we kregen Europese subsidie vanuit het Leader+-project. Ook hebben we allerlei acties gehouden. We hebben zelfs fictief land verkocht onder de bevolking van de Noordoostpolder, 15 gulden per m<sup>2</sup>. Dit heeft er toe bijgedragen dat de polderbewoners bij het project betrokken werden.'

De samenwerking met zorgaanbieder triAde (destijds Trivium) was vanaf het begin van essentieel belang bij het aanbieden van zinvolle dagbesteding. Zij zorgden en zorgen nog steeds, met inbreng van DAC Noord en Oost Flevoland, voor de deskundige begeleiding van de medewerkers met een

verstandelijke- en psychische beperking. Het zijn dus puur de agrarische werkzaamheden die onder de stichting 'de Boerderij' vallen.

'De boerderij' begon met één keet. In de loop der tijd zijn daar allerlei gebouwen bijgekomen, waardoor er ook in de winter genoeg werkzaamheden zijn voor de ongeveer veertig medewerkers. Wim Keuper, bedrijfsleider: 'Er is genoeg werk. Met name de ecologische akkerbouw is een arbeidsintensieve poot van 'de Boerderij'. We werken zonder synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat vraagt veel werk. Het past bovendien goed bij onze medewerkers; ze komen niet in aanraking met gevaarlijke gifstoffen. Je kunt deze mensen nou eenmaal geen spuit in de handen geven. En 's winters, als er buiten minder is te doen, werken we met hout in de schuren. We zagen en kloven brandhout voor particulieren. Maar we doen ook aan houtbewerking. Van kiembakjes maken we van alles: van vogelhuisjes tot tafeltjes en stoeltjes. Dat verkopen we vervolgens weer.'

Van huis uit boert Wim, die nog steeds zijn eigen akkerbouwbedrijf heeft, biologisch. Wat is zijn motivatie om zich naast zijn eigen bedrijf, als bedrijfsleider op de zorgboerderij in te zetten? Wim: 'Het is goed te combineren. En ik vind 't leuk om te werken met deze mensen. Ze genieten, ze zijn vaak heel open. En het is een mooie locatie. Met de Kuierlattenroute zijn we begonnen voor integratie van onze ploeg met de bevolking in de Noordoostpolder en om bekendheid te geven aan 'de boerderij'. We willen laten zien hoe goed de mensen hier bezig zijn. Wat we doen komt voor een groot deel voort uit idealisme, maar wel met een praktische insteek. We moeten 'de Boerderij' draaiende houden. Het onderhoud, de machines, het zaaigoed, 't moet wel allemaal ergens van betaald worden.'

'We proberen 't hier dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken', vult Hilda aan, 'zowel voor onze medewerkers als voor de inwoners en bezoekers van Emmeloord.' Bestuurslid Hanny van Wijk: 'We hebben nog veel ideeën die we hier willen uitwerken. Zo willen we scholen bij 'de Boerderij' gaan betrekken door een soort educatieve puzzeltocht uit te zetten die kinderen kunnen lopen. Wim: 'En in de toekomst misschien een paddenpoel en mooie akkerranden aanleggen en landschapskunst opstellen. Er is nog veel mogelijk. Hanny: 'Stilletjes heb ik de hoop dat we hier ouderen uit zorginstellingen uit de buurt naartoe kunnen halen voor een wandelingetje op zaterdagmiddag.'

Als klapper op de vuurpijl meldt bestuurslid Albertje Koster dan nog dat de authentieke schaftkeet die zij heeft, langs het Boerderijpad geplaatst zal worden. Zorg, natuur, landbouw en cultuurhistorie; 't Boerderijpad heeft 't allemaal!

*De boerderijwinkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.*